

Hoi allemaal,

Hier zijn we weer met een berichtje uit het hoge, lichte, warme noorden. Het vorige bericht is bijna een maand geleden, dus we maken er een leuke maandelijkse gewoonte van ☺.

Het wordt hier inmiddels al een paar weken niet meer donker, zoals Marrie en Marretje aan den lijve hebben ervaren. Die waren de eerste week van juni hier, en dat was erg gezellig. Het is fijn om bezoek uit Nederland te hebben en te kunnen laten zien waarom we hier samen zo genieten!

Voor Marretje was het bezoek een hernieuwde kennismaking (dit keer met auto!), voor Marrie een hele nieuwe ervaring. De eerste avond dat ze hier waren zijn we gelijk al bij Koppardammen geweest, helaas zonder Bea die toen nog in Amsterdam aan een uitstekend congressdiner zat. Zaterdagochtend de stad in, daarna rond Byneset gereden, en 's avonds Bea van het vliegveld opgehaald. Fijn om weer compleet te zijn.



Figur 2: Jonsvatnet vanaf de småbruk

Zondag hebben we de krant gehaald! We waren naar een 'visning' (open huis) van een hele oude boerderij (småbruk) boven Jonsvatnet, een groot meer net ten zuidoosten van de stad, geweest. Fantastische ligging, mooi uitzicht, enorme bloementuin, en 300 geïnteresseerden die het kanskje wel wilden kopen of, **net zoals wij**, voornamelijk

nieuwsgierig waren. Geïnterviewd door de lokale krant wat we er van vonden en ja hoor, de dag erna stonden we met naam en toenaam (en een vrije vertaling van ons gesprek) in de krant. Weten we gelijk dat bijna iedereen hier de krant leest en ook goed leest, want we hebben er ontzettend veel opmerkingen over gehad.

Heel Trondheim weet nu dat we een huis aan het zoeken zijn ☺. Na de visning hebben we met de auto rond Jonsvatnet gereden en op een mooi plekje een grill, eten en drinken voor de dag gehaald. Heerlijk in het zonnetje zitten genieten van de rust, de natuur en elkaar.



Figur 1: Gezellig aan het water grillen!



Figur 3: Lekker, maar wel veel room :-)

's Maandags had Bea een drukke dag op het werk met het interviewen van sollicitanten. Ook Albert moest werken (nou ja, werken: een teambuildingsdag), dus de Marretjes hadden het rijk alleen en hebben de stad onveilig gemaakt. 's Avonds wilden we bij Kristianstenfestning gaan eten. Uiteraard eerst gebeld of ze open waren, "ja hoor, dat zijn we, tot 23.00 u.". Komen we daar, is het restaurant inderdaad open maar de keuken dicht! Blijkbaar moet je de dingen iets preciezer vragen hier. Dus verder gereden naar Sverresborg Taverne en daar heerlijk buiten in het zonnetje zitten eten.

Dinsdag moest Bea weer werken, de rest is eerst naar het koninklijke zomerpaleis midden in de stad geweest. Daarna de Kathedraal bezocht, hier en daar wat koffie met gebak, en daarna Marretje afgeleverd bij de Olavshallen waar ze met Bea mee naar zangles ging. Ze zat met een verheerlijkte glimlach het tafereel te aanschouwen, dat was een kant van Bea die ze nog niet kende. Albert en Marrie vermaakten zich ondertussen op een terras in het zonnetje, zonder muzikale omlijsting.

Woensdag zijn we de hele dag op Munkholmen geweest. Dat is een klein eilandje in het fjord, recht voor het centrum, met een klooster en een dunne sliert zandstrand. Het was zonnig en warm, dus we hadden kleden, boeken en zonnebrand bij ons. Albert heeft zelfs nog even in het fjord gezwommen, Bea wat gepoedeld. Een heerlijke ontspannen dag in goed gezelschap.



Figur 4: Toch wel koud hoor!

De dag daarna, donderdag, vertrokken de Marretjes weer naar Nederland met een heel ander beeld van Noorwegen dan waarmee ze gekomen waren. Hoezo koud, nat en donker???

's Avonds hadden we gelijk al het volgende bezoek uit Nederland, Henk en Sol. Die waren onderweg naar het Noorden en kwamen even langs. Fijn om elkaar (weer eens) te zien en bij te praten.



Figur 5: Beatrix als bergmeer-nimf

Het weekend erna was het nog steeds volop zomer, dus wij zijn zaterdag uiteraard naar buiten gegaan, naar Bymarka. Stukje lopen en toen heerlijk plat bij een bergmeertje de hele middag gelezen. Af en toe even zwemmen en weer opdrogen in het zonnetje. Heerlijk! Zondag een stukje over Ladestien gelopen, hadden we onze dosis rust en vrijheid en natuur weer volop genoten.

De volgende week hebben we allebei gewerkt, met tussendoor wat kleine fietstochtjes van Albert na het werk. Dat is het voordeel als je al om 15.30 uur klaar bent met werken en het niet donker wordt! Bij een van de fietstochten heeft hij zelfs een elanden-jong gezien in Bymarka! Beatrix heeft dinsdags afscheid genomen van de 'ledermøte' waar ze met lofzang uitgezwaaid werd door de decaan. Leuk om te merken dat je inzet zo wordt gewaardeerd! Nog een paar weken en dan kan ze echt gaan afbouwen met haar werk als leider en zich gaan richten op onderzoek en bijkomen 😊.

Het weekend was weer een en al vakantiegevoel. Op zaterdagochtend eerst een reisje naar Griekenland geboekt waar Bea in september een praatje op een congres gaat geven. Albert gaat mee voor de mentale ondersteuning (of was het toch het strand?). Daarna een nieuw stukje Bymarka verkend en na een mooie wandeling terecht gekomen bij een heel mooi en heel stil bergmeertje. Hoewel we er niet op voorbereid waren, hebben we daar toch even de gelegenheid



Figur 6: Eh... die andere foto houden we privé :-)



Figur 7: OK, het bewijs...

te baat genomen om verkoeling te zoeken in het water. Er was toch niemand in de buurt die ons kon zien 😊. Na het opdrogen weer aangekleed en op kompas door de rimboe, geheel probleemloos, een ander pad gezocht en gevonden. We worden nog eens echte Noormannen!

Zondagochtend is Albert met een groepje Noorse fietsfanaten wezen trainen voor de deelname aan de Birkebeinerritte\*. 80 km door het landschap rond Trondheim, met als afsluiting een stukje 'spelen' op rotspaadjes. Dan merk je toch dat fietsen hier iets heel anders is dan in Nederland!



Figur 8: Het grijze profiel geeft de hoogtelijnen weer

Afgelopen week is eindelijk onze ADSL-aansluiting gerealiseerd! We hebben nu permanent internet zonder al het moeilijke gedoe van een draadloze verbinding. Het kostte wel een dag om alle kabels goed weg te werken, maar OK 😊.



Figur 9: Queen Mary II vanuit de studeerkamer

Woensdag 20 juni hadden we bezoek van een oude bekende: de Queen Mary II. Drie jaar geleden in Rotterdam, nu voor de eerste keer in Trondheim. Ook hier was het een hele happening, met uiteraard veel bekijks. We konden hem vanuit het raam van onze studeerkamer zien liggen.



Figur 10: Queen Mary II en Albert

Donderdagavond had Albert 'Sommerfest' met zijn collega's. Een afsluiting van het werkseizoen voor iedereen met vakantie gaat. Eerst met de boot naar Munkholmen, ontvangen door de 'abt', eten, drinken en zingen (dat stukje Noorwegen ontgaat hem helaas nog 😊). Maar al met al wel erg gezellig en met prachtig zomerweer op de langste dag van het jaar, dus wat wil je nog meer...

Zaterdagochtend hebben we ontbijt gehad bij Eleanor en daarna zijn we met zijn drieën wezen lopen in Bymarka. Het was af en toe een beetje druilerig weer en tegelijk ook warm, dus een vreemde combinatie. Maar, zoals de Noren zeggen: "det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær". We hebben het dus prima naar ons zin gehad! 's Avonds zijn we naar de film geweest (Zodiac). Wat ons betreft het aanbevelen waard, al duurt hij wel lang. Zondag eindelijk maar eens uitgeslapen en er een 'luierdagje' van gemaakt. Beetje eten, beetje rommelen, beetje wandelen, wat drinken op een terrasje, beetje administratie, blog bijwerken...

Heel veel lieve groeten uit Trondheim! Geniet van de zomer en de mooie dingen in het leven!

Beatrix & Albert

- De Birkebeinerritt is een fietstocht die zijn naam dankt aan een stukje geschiedenis van Noorwegen. In 1204 stierf koning Haakon tijdens een burgeroorlog, en zijn pasgeboren zoon werd de nieuwe koning. Twee jaar later werd de oorlog te gevaarlijk voor het kleine jongetje en de 'Birkebeiners' besloten hem in veiligheid te brengen. Ze vluchtten over de bergen tussen Rena en Lillehammer op langlaufskis en brachten zo de kleine koning in veiligheid. De Noren hebben nu drie sportevenementen die deze tocht symboliseren: de Birkebeiner Loype, waarbij 11.000 langlaufers dezelfde 58 km lange route afleggen als toen, de Birkebeiner Rennet, waarbij de afstand hardlopend wordt afgelegd, en de Birkebeinerritte. Dit is met 92 km en 14.000 deelnemers de grootste en naar ze zeggen zwaarste mountainbiketocht ter wereld. Bij alledrie de uitdagingen zijn de deelnemers verplicht een rugzak van 3,5 kilo mee te tillen als symbool voor de kleine koning.

Albert heeft de deelname aan de tocht voor zijn verjaardag gekregen van Beatrix en onze Noorse vrienden zien het als een mooie 'ontgroening' voor zo'n kaaskop die alleen maar gewend is om in de vlakke Nederlandse polder te fietsen. Ze willen maar wat graag helpen bij de voorbereiding en vinden het dan ook erg leuk om Albert mee te nemen op 'sykkeltur', waarbij ze uiteraard geen genade kennen! Ze fietsen gewoon hun stoere Noorse tempo ☺. Da's nog eens andere koek dan de Amstel Gold Race!