

November 2018

Lieve familie en vrienden,

November is onze verjaardagen maand, wat we uitgebreid vierden met een weekendje Oslo. Verder waren we met maar liefst 16 burens een lang weekend in Rotterdam om ze Albert's stad te laten zien, en was er weer veel te genieten op het muzikale en culinaire vlak. Ook stonden we voor het eerst weer op de lange latten dankzij de sneeuw die ze vorige winter in een grote hoeveelheid bewaard hadden.

Kortom, een uitstekende maand. Veel leesplezier!

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.



Met de buren naar Rotterdam

We hebben hier in de wijk waar we wonen zo vaak enthousiaste verhalen over Rotterdam verteld, dat een grote groep buren zin kreeg om die stad eens te bezoeken. Daarom waren we begin november gids voor 16 Noorse buren op bezoek in Rotterdam.



Een stadswandeling onder leiding van 2 architecten



Bitterballen bij Loos



Bezoek aan de Noorse kerk



De stad vanaf de Euromast bekijken...



...met uitzicht op Albert's oude appartement



Smaken en proeven in de Markthal



Uiteraard moesten onze burens kennis maken met de Nederlandse eet- en drinkgewoonten. Een patatje speciaal bij Bram Ladage, oliebollen op de Lijnbaan, Hollandse pot in Hotel New York, en Indonesische rijsttafel bij Dewi Sri waren daarom onderdelen van het programma.



Uitzicht vanuit ons hotel



Op zondag maakten we met zijn allen een rondvaart in de Rotterdamse havens. Een bijzondere en leerzame ervaring voor onze burens. Al met al kijken we terug op een erg geslaagd weekend, en er worden zelfs al plannen gemaakt om nog eens met de hele groep een weekend op pad te gaan 😊

Albert's werk

Albert had verwacht zijn verjaardag op het werk ongemerkt voorbij te kunnen laten gaan, maar dat kan je natuurlijk vergeten als je de baas bent van de HR-afdeling. Die weten dat soort dingen gewoon. Zijn kantoor was die dag dan ook behoorlijk versierd 😊



Een belangrijke activiteit deze maand was het innovatieve inkoopproces voor een nieuw ERP-systeem (economie, HR en daaraan gerelateerde dingen). In dit kader werd er een seminar georganiseerd waar alle leveranciers hun product konden introduceren. De gemeente Stjørdal heeft het voortouw genomen, maar inmiddels hebben meer dan 10 gemeentes uit heel Noorwegen hun interesse gemeld om aan dit proces mee te doen. Die moet je natuurlijk een beetje verwennen als ze op bezoek komen 😊



Bea's werk

Bea had het vertrouwd druk op het werk met alle projecten. Dat haar onderzoeksgroep succesvol is merkt ook het rectoraat, en dat resulteerde in een uitnodiging om bij te dragen met haar ervaringen aan het internationaliseringscongres dat de universiteit organiseerde.



Verder was ze gevraagd mee te doen in 3 nieuwe EU-aanvragen, gelukkig allemaal gecoördineerd door anderen 😊



De koffiebar in het gebouw waar Beatrix werkt wordt gerund door een prijswinnende taartenbakker. Een mooie gelegenheid dus voor Bea om wat lekkere taartjes te kopen tijdens een bespreking met haar collega's 😊



Een culinair weekend in Oslo

Albert moest een dagje naar Oslo om zijn paspoort te vernieuwen bij de ambassade. Dat was een mooie gelegenheid om er een culinair weekend van te maken zodat we onze verjaardagen in stijl konden vieren. We hadden van te voren een paar hippe restaurants aanbevolen gekregen die we zeker uit moesten proberen.



Albert's verjaardag vierden we bij Katla, het restaurant van de IJslandse kok Atli Mar Yngvason. Hier bereiden ze eten op open vuur en maken ze sauzen op grote lava-sticks, of de zogenaamde Molcajeter uit Mexico. Noorse grondstoffen worden geserveerd met smaken en technieken die we kennen uit Azië en Latijns-Amerika. Smullen dus!



Tijd om rond te wandelen in Oslo

Op het eind van de avond bij Katla raakten we aan de praat met 3 jongens aan de tafel naast ons. Dat was zo gezellig dat we met zijn vijven in een dart-bar belandden 😊



Zaterdag overdag brachten we in Oslo door met winkelen, rond kijken in wat parken, en een heuse High Tea voor Bea.



Bea's verjaardag in Oslo

Zaterdagavond was het tijd om Bea's verjaardag te vieren. Dat deden we bij Nemesis, een modern restaurant met een duidelijk Scandinavische keuken. Het restaurant staat erg goed bekend, en een van de koks kennen we uit Trondheim. Ook hier lieten we ons heerlijk verwennen 😊



Het eten bij Nemesis was zo mogelijk nog beter dan bij Katla de vorige avond. Maar dat is misschien niet zo raar als meerdere koks in dit restaurant deel zijn van het Noorse nationale koks-team dat verschillende internationale prijzen heeft gewonnen 😊



Al met al hebben we heerlijk genoten van een ontspannen weekend in Oslo! Zoiets is zeker voor herhaling vatbaar 😊

Diner Amical van de Chaïne des Rotisseurs

Deze maand hadden we ook het laatste diner van dit jaar met de Chaïne des Rotisseurs. Voor deze gelegenheid was een historisch pand in Trondheim gereserveerd, en het menu bestond uit gerechten met een kleurrijk verleden.



Consomme Olga



Tarbot Vartel



Rendiersteak Grand Veneur



Vanilleijs met vruchten



Huitfeldt Stuer

Albert was door de organisatie gevraagd om de afsluitende speech te houden, waarin een oordeel gegeven moest worden over het eten en de bediening wordt bedankt voor de goede zorgen. Een eenvoudige taak met een zo voortreffelijk diner!



Muzikale hoogtepunten

Ook deze maand hebben we weer genoten van een aantal erg mooie concerten met het plaatselijke symfonieorkest, TSO.



Opwarming met het studentenorkest



Noorse volksmuziek



Clarinetsolo in «Romeo & Juliet»



“
Ser frem til å spille de 14 tonene tubaen har i Dvorák-symfoniens andre sats. Komponisten skrev dem inn da han mistenkte at tubaisten hadde et forhold til kona, og tok ikke sjansen på å la ham bli hjemme da han skulle ut på turné med symfonien.

Eivind Erdal
tuba i TSO

Tuba in Dvorak



Chefdirigent Han Na Chang



Op de lange latten

Deze maand zijn we ook weer begonnen met langlaufen, zelfs al was er nog geen nieuwe sneeuw! De gemeente heeft samen met de universiteit een project waarbij sneeuw van het vorige seizoen de hele zomer wordt bewaard onder een dikke laag houtsnippers. Zodra de temperaturen onder nul komen, wordt dit tevoorschijn gehaald en uitgereden over de wedstrijdløype bij Granåsen.



Vrachtwagens vol met oude sneeuw



Het resultaat: 3 kilometer løype, 50 cm dik



Voor Albert was het even wennen (en een beetje eng) om weer op de ski's te staan na zijn knieschade begin dit jaar, maar het gaat erg goed! Hij wisselt de krachttraining nu af met 3 keer per week langlaufen 😊

En verder...

... hebben we deze maand bezoek gehad van Noorse vrienden. Voor de gelegenheid hebben we oer-Hollandse stamppot gemaakt met gehaktballen!



... zijn we ook deze maand een paar keer heerlijk uit eten geweest bij ons favoriete stekje: wijnbar Spontan.

