

*Maandelijkse nieuwsbrief vanaf Flatåstoppen*



Lieve familie en vrienden,

Een nieuw jaar, nieuwe kansen.  
Voor ons begon 2021 zoals we 2020 afgesloten hadden, veel dicht en alle evenementen geannuleerd vanwege COVID. Gelukkig lag er genoeg sneeuw om te kunnen langlaufen, en daar genoten we nagenoeg ieder weekend met volle teugen van. Concerten werden live uitgezonden, en toen eind januari de restaurants weer open mochten konden we ook weer eens naar 'onze' To Rom og kjøkken.



Geniet weer van onze nieuwsbrief!

Liefs uit Noorwegen,

Albert & Beatrix.



## Gelukkig, een nieuw jaar!!!

2020 werd uitgeluid en 2021 ingeluid bij Ingrid & Menno in de stad. Het idee was dat we dan het stadsvuurwerk goed konden zien, maar dat was helaas afgeblazen om samenscholing van teveel mensen te dicht bij elkaar te voorkomen. Erg jammer, maar het was er niet minder gezellig om 😊

Na lekker uitgeslapen te hebben en heerlijk samen ontbeten, zijn we te voet terug gegaan naar Flatåstoppen, toch zo'n 10 km bergopwaarts.

Proost op 2021



Er lag nog erg weinig sneeuw maar het was al wel een tijdje erg koud, dus op de meertjes werd overal enthousiast geschaatst. COVID? Afstand houden? Hoezo?

*Ingrid en Menno liepen gezellig het eerste stuk mee*





## Langlaufen vanuit huis

Januari bracht ons verse sneeuw, en daarmee volop mogelijkheid om te gaan langlaufen. Ons huis grenst direct aan het bos, en daarmee kunnen we onze ski's bij de voordeur aandoen en zo naar de geprepareerde løypes glijden ☺





## Winters sprookjeslandschap

De combinatie van veel sneeuw, mooi weer, en lage temperaturen droegen bij aan het gevoel dat we af en toe door een sprookjeslandschap gleden.





## Nog meer langlaufen

Hoewel het overwegend prachtig weer was in januari, hadden we ook een paar donkere dagen met sneeuw, en een paar dagen met temperaturen tot  $-20^{\circ}\text{C}$ . Dat weerhield er ons natuurlijk niet van om ook op die dagen de lange latten onder te binden 😊



Koud, hè?



*Grønlia – onze favoriete berghut in Bymarka*





Nog meer buiten spelen 😊





## Voorzichtig culinair genieten

Ook hier moest de horeca de eerste 3 weken van januari dicht blijven vanwege de oplopende COVID-besmettingen, maar toen mochten de restaurants gelukkig weer open. Om ze te blijven steunen zijn we direct weer eens een avondje heerlijk uit wezen eten bij *To rom og kjøkken*. Eskil maakte speciaal voor ons een paar leuke gerechten 😊



*Speciaal voor Bea: Foie Gras*



De rest van de maand moesten we het culinair genieten zelf verzorgen, maar dat is gelukkig geen probleem. Al helemaal niet als we Ingrid & Menno bij ons thuis uitnodigen en ze brengen overheerlijke *Pulpa* mee als voorgerecht 😊





## En verder...

... werd het traditionele nieuwjaarsconcert van Trondheim Symfonie Orkest (TSO) dit jaar digitaal uitgezonden. Wij hebben het heerlijk op de bank gevolgd, met een paar goede kaasjes en een lekkere wijn ☺ ...



... gaat het kijken naar alle vogeltjes die bij ons komen eten nooit vervelen ☺ ...



... blijven we ons verbazen over hoe mooi ijskristallen kunnen groeien ...



... beviel het digitale nieuwjaarsconcert blijkbaar zo goed, dat TSO ook alle andere concerten in januari digitaal heeft uitgevoerd. Ze hadden daarmee 4 keer zoveel publiek als wat ze normaal in het concertgebouw hebben ...



... hoewel we het missen om naar het concertgebouw te gaan, was het erg leuk om de concerten thuis te kunnen volgen. En je ziet op TV beter welke alternatieve instrumenten er af en toe gebruikt worden om een mooie klank te krijgen ☺

