

*Maandelijkse nieuwsbrief vanaf Flatåstoppen*



Lieve familie en vrienden,

Hoewel ook maart weer volop in het teken stond van COVID-19, waren de getallen in Trondheim zo laag dat we zomaar naar 2 concerten konden.

Verder lag er de eerste twee weken voldoende goede sneeuw om te kunnen skiën, zodat we weer een paar prachtige langlauftochten konden maken.

De tweede helft van de maand werd gedomineerd door minder goed nieuws van het thuisfront in Nederland. Bea's vader moet geopereerd worden aan een flinke tumor bij zijn oor 😞

Beatrix reisde daarom aan het eind van de maand naar Nederland om een paar weken bij haar familie te kunnen zijn.

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.





## Op Bea's werk

Een van Bea's PhD studenten, Philipp Anders, had deze maand de verdediging van zijn proefschrift. Altijd een hele happening, zelfs als het allemaal online moet vanwege Covid. Philipp had leuke discussies met beide opponenten Michael Schubert en Bård Bogen. Ook de fungerende dekaan Ioanna Sandvig had het uitstekend naar haar zin 😊



Online publiek Nina, Karoline en Ronny



De kersverse doctor met zijn trotse begeleiders

Na gedane arbeid... 😊





## Artist in residence @ Britannia Hotel

Het aantal Covid-besmettingen was in maart erg laag, en daarmee was er op beperkte schaal gelegenheid om culturele activiteiten te bezoeken. Samen met Ingrid & Menno waren we bij een concert van Silya in Palmehaven, het hart van Britannia Hotel. We genoten van lekker eten, goed gezelschap, en heerlijke muziek 😊





## Op de lange latten

Mooi weer en goede sneeuwcondities zorgden er voor dat we ook deze maand nog volop konden genieten van onze favoriete winteractiviteit: langlaufen!

We hebben weer een paar heerlijk lange tochten kunnen maken en zelfs een paar nieuwe tracks ontdekt.





**Japans kokkerellen met Menno en Ingrid**  
Samen met Menno & Ingrid hebben we weer een avond genoten van de Japanse keuken. Menno bedenkt de gerechten en heeft duidelijk de leiding bij het voorbereiden van alle ingrediënten, maar dit keer was iedereen aan het werk voor alles uiteindelijk op tafel kwam 😊





## Concert met Leif Ove Andsnes en Lise Davidsen

Door de Covid-19 restricties mogen er in het concertgebouw in Trondheim slechts 100 bezoekers aanwezig zijn, in plaats van ruim 1200! Vlak voor alle voorstellingen opnieuw afgelast werden, waren we onder de 100 gelukkigen die een concert van de beroemde Noorse pianist Leif Ove Andsnes en de Noorse operazangeres Lise Davidsen konden bijwonen. Na 3 afgelaste concerten was dit hun eerste concert dat doorging! Een bijzondere ervaring, met heel veel nummers van bekende Noorse componisten.



Foto: Adressa.no

Foto: Adressa.no



Foto: Adressa.no





## Huiselijke bezigheden

Door de Covid-19 pandemie zijn we meer thuis dan we gewend zijn van andere jaren. Thuiskantoor, geen werk- of vakantie-reizen... Het is echt een ander leven! We vervelen ons echter geen moment, en hebben het goed in ons heerlijke huis!



*Elke week  
zelfgemaakt ijs,  
steeds een  
andere smaak 😊*



*Van de overgebleven eiwitten  
maken we dan weer koekjes*

*Buiten sneeuwt het, binnen hebben  
we een heerlijke latte macchiato*



*Vrijdagavond routine*



## Winter is still here ☺

Hoewel de temperatuur soms anders laat denken en het lekker genoeg kan zijn om buiten te zitten als je beschut zit, is het hier in maart nog steeds volop winter! Zowel Albert als de gemeente zijn dan ook regelmatig buiten te vinden om sneeuw te schuiven.



*Verskil in gereedschap moet er zijn...*



*Na gedane arbeid is het goed rusten...*





## Allemaal beestjes

Ons huis ligt naast Bymarka, en daardoor hebben we veel dierenleven in de tuin. Dat gaat nooit vervelen! Hertjes, eekhoorns en vogels komen graag kijken of er iets te eten valt, en zijn vaak creatief bij het vergaren van hun maaltijd. Maar, eerlijk is eerlijk: we maken het ook wel erg aantrekkelijk voor ze om te komen 😊





## Naar Nederland

En toen kwam dus het bericht uit Nederland dat Bea's vader een tumor bij zijn oor heeft. Het had even wat voeten in de aarde met allerlei documenten, toestemmingen en meerdere Covid-testen, maar eind maart kon Bea dan toch naar Nederland vliegen.



*Stil op Værnes, stil op Schiphol*



*Lang niet gezien dit uitzicht*



Bea's broer Maartien haalde haar af van een nagenoeg verlaten Schiphol. Na de avondklok, maar ondanks dat we onderweg 3 politieauto's en een motor hebben gezien, niet aangehouden. In Nederland was het prachtig weer, zodat we een mooie wandeling konden maken rond de plas.

*Blij met zijn echte Noorse zalm 😊*





## In Gemert

Na een fijne dag in Woerden heeft Maartien Bea naar haar ouders in Gemert gebracht. Ook daar werd ze met grote vreugde ontvangen. Ook in Gemert was het prachtig weer, en de laatste dag van maart werd dan ook grotendeels op de fiets doorgebracht.



*Een lief verrassingspakket van Albert's ouders*

