



Lieve familie en vrienden,

Terwijl heel Noorwegen op vakantie was in juli, werkten wij door. Beatrix om de eindrapportage af te ronden van haar EU-project Mobilised-D, Albert om de functie van gemeentesecretaris waar te nemen.

Dankzij het goede zomerweer konden we wèl een paar weekenden heerlijk weg met de camper. En aan het eind van de maand hadden we ook weer eens bezoek uit Nederland, dit keer van Gertrude & Willem, hun zoon Daniel, en Daniel's dochter Sterre. Dat was weer ouderwets gezellig!

En uiteraard hebben we ook deze maand weer tijd besteed aan onze grote hobby "culinair genieten" 😊

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.



Met de camper naar Zweden

Het eerste weekend van juli regende het in Trøndelag en omgeving, en daarom hadden we onze eerste buitenlandse "bobiltur", naar Vålådalen in Zweden, net iets ten zuidoosten van Åre. Vanuit Trondheim maar een paar uur rijden en een prachtige omgeving, waar we een paar heerlijke wandelingen maakten.



Bobiltur naar Flatanger

Halverwege de maand waren we een lang weekend met de camper op pad naar Flatanger, een paar uur rijden ten noorden van Trondheim. Een waanzinnig mooie kust, waar we op zaterdag een heerlijke wandeling maakten naar een bergtop.



Op zondag brachten we een spontaan bezoek aan Tore Kristian en Tina. Zij namen ons met de boot mee naar een eilandje buiten de kust, waar ze een vuurtoren hebben. Daar hebben we heerlijk in zee gezwommen en gebarbecued.



Culinair genieten

In juli hadden we een aantal feestjes te vieren, en wat is er dan leuker dan uit eten gaan? Gelukkig waren er ondanks dat het vakantie was wel een paar restaurants open 😊

We aten zowel bij Spontan, bij To rom og kjøkken en bij Fagn. Kortom: volop culinair genieten!



Bobiltur naar Resvannet

Aan het eind van de maand bezochten we Lars Einar en Laura die een hut hebben in de buurt van Resvatnet, twee uurtjes rijden ten zuidwesten van Trondheim. We konden onze camper heerlijk naast hun prachtige hut parkeren. Samen maakten we een paar leuke wandelingen, en uiteraard moest er gezwommen worden 😊



Bezoek uit Nederland

Eind juli waren Gertrude, Willem, Daniel en Sterre op bezoek bij ons, helemaal met de auto vanuit Nederland! We hebben heerlijk genoten van het gezelschap 😊. Wandelen in Bymarka, zwemmen in het fjord, lekker uit eten en vooral gezellig thuis bijkletsen.



En verder ...

... heeft Beatrix flink de smaak van het paddenstoelen plukken te pakken gekregen. Op onze wandelingen in de natuur wordt er van alles bekeken, geanalyseerd, geplukt, en thuis wordt alles nog eens gecontroleerd voordat de paddenstoelen bereid worden.

