



Lieve familie en vrienden,

Op het werk was het druk als altijd, maar ook privé was er genoeg te doen in oktober. We hadden een paar prachtige concerten, struinden rond in Bymarka op zoek naar cantarellen, en hadden een heerlijke truffel avond in Kjøkkenet på Veita.

Verder brachten we de herfstvakantie door in Nederland en waren we het laatste weekend van de maand traditiegetrouw in het mijnstadje Røros, ruim 2 uur ten zuidoosten van Trondheim, voor een Chaîne des Rôtisseurs diner.

Geniet weer van onze maandelijkse nieuwsbrief!

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.



Avondje uit in de stad

We bezochten deze maand een concert van Brit Floyd, een Pink Floyd tribute band, met een heerlijk pre-concert diner bij 'ons' Spontan.



Bea in Gemert

Bea heeft nogal wat ongebruikte vakantie dagen staan waar ze maar moeilijk van af komt, dus was de herfstvakantie een mooie aanleiding om ruim een week naar Nederland te gaan. Eerste stop was uiteraard haar moeder in Gemert met wie ze altijd veel activiteiten onderneemt: winkelen, samen de boekenbeurs van haar oude koor 'bemannen', en flink aan de slag in de tuin om die winterklaar te maken.



Kleding passen met Monique – met Pieter, Maartien en 's mam heerlijk aan de koffie



Samen naar de boekenbeurs: Bea in de koffiehoeke, 's mam als gezelschapsdame



In de tuin moesten de grasranden hoognodig weer eens afgestoken worden. Dat was een mooie, maar zware, klus voor Bea. De werkte zich de blaren op haar handen 😊

Na gedane arbeid is het goed rusten, helemaal als Theo trakteert op een heerlijke palinglunch bij de *Rijpelaal palingwekerij en rokerij* in de Bakelse bossen.



Samen in Nederland

Albert was eerst een paar dagen bij zijn vader in Brouwershaven. Daarna hadden we een gezellige lunch in Bakel, bezochten we Ingrid & Menno in hun nieuwe huis, en waren we een avond bij Maartien & de kids om te fonduen.



Truffelavond Kjøkkenet i Veita

To rom og kjøkken, één van onze favoriete restaurants, organiseerde een truffel-avond. Er is niet vaak gelegenheid om truffel te eten, dus uiteraard waren we van de partij 😊



Kok Eskil, truffel leverancier Adrian en kok Andreas



Extra truffel voor goede klanten 😊



We kregen zowel zwarte als witte truffel



Chaîne weekend Røros

Het laatste weekend van oktober vermaken we ons ieder jaar met een Chaîne des Rôtisseurs diner in het mooie, oude mijnwerkersstadje Røros.



Heerlijk eten, leuk gezelschap, en een prachtig muzikaal intermezzo van Anne Guri en Ole Anders



Genieten in Bymarka

Aangezien Bea het paddenstoelen plukken helemaal heeft ontdekt, hebben we deze maand veel "soppturer" gemaakt in Bymarka om eetbare exemplaren te vinden. Een leuke nieuwe hobby!



We hebben al aardig wat paddenstoelen weten te identificeren, en zelfs een leuke hoeveelheid cantharellen geplukt en gedroogd. Die mooie rode paddenstoelen laten we rustig staan, die zijn in ieder geval niet eetbaar 😊



En verder ...

... doken er opeens prachtige blauwe bloemetjes op in onze tuin, pal voor de eerste serieuze nachtvorst ...



... wordt regelmatig het brandalarm getest in Bea's nieuwe kantoorgebouw; iedereen braaf het pand uit en de vrieskou in ...



... hadden we deze maand de laatste supermaan van dit jaar ...

